

Beste mensen,

Per oktober zal ik huisartsenpraktijk Bijstra verlaten na bijna 3 jaar hier gewerkt te hebben als waarnemend huisarts.

In deze periode werden mooie momenten afgewisseld met ingrijpende verdrietige. Des te meer blijkt dat gezondheid een groot goed is en zeker geen vanzelfsprekendheid. We zullen ergens in het leven naast al het moois ook moeilijke momenten meemaken.

Ik wil u dan ook bedanken voor uw vertrouwen in mij om deelgenoot te mogen zijn van uw levenservaringen. Hopelijk heb ik u kunnen bijstaan en kunnen steunen waar nodig.

Uw huisartsenpraktijk Bijstra gaat door. Nieuwe collegae huisartsen bieden u nieuwe kansen net zoals u mij een kans bood. Ik zal voorlopig meer losse waarnemingen / invalwerk verrichten in de regio om meerdere collegae te ondersteunen in de zorg voor hun patiënten.

Ik wens u veel gezondheid toe met kwalitatief vele mooie jaren.

Met vriendelijke groeten,

Joël Touw